



Vrienden van Domari

Extra nieuwsbrief
oktober 2023

Beste betrokkene,

Ongetwijfeld vraagt u zich af hoe het momenteel met Amoun gaat en met degenen rondom haar, gezien de situatie in Israël. Er zijn geen woorden voor wat er zich nu in het land afspeelt. We hebben dagelijks telefonisch contact met Amoun en geven u graag een update over de situatie van haar en haar familie.

Als eerste vraagt Amoun om gebed, dat de geweldsspiraal mag stoppen. Amoun werd zaterdagmorgen al vroeg wakker gemaakt door haar zus: "Het is oorlog". Ze waren allen verstijfd van schrik en angst. Ze konden geen kant op, bleven met elkaar in huis in de hoop, tegen beter weten in, dat het misschien van korte duur zou zijn. De gedachten van Amoun gingen ook direct naar Gaza, waar velen van de Domari wonen. Sinds enkele jaren heeft ze er geen contactpersoon meer.

Gevaarlijke locatie

Nu is er altijd wel onrust in Israël, en het huis van Amoun (waar ze met 25 personen wonen) staat op een gevaarlijke plek dichtbij de Al-Aqsamoskee, wat een belangrijk doelwit is. Een schuilkelder hebben Amoun en haar familie niet. Van slapen komt niet veel terecht. Vooral 's avonds en 's nachts wordt er geschoten rondom hun huis. Daarbij komt ook nog het geluid van bommen in hun omgeving. Dit geweld is niet voor het eerst, maar het is nu vele malen extremer dan de nieuwsberichten doen vermoeden. Voor ons kan het soms lijken alsof het in Jeruzalem nog wel redelijk rustig is.

Domari Center

Amoun probeert wel om overdag, zij het kort, naar het Domari Center te gaan. Bij het checkpoint is men allesbehalve vriendelijk. De soldaten zien haar aan voor Arabisch en dus als gevaarlijk, en dat begrijpt ze. Maar dat is wel een extra probleem voor haar en de andere Domari. De scholen zijn momenteel gesloten, en dat betekent dat de kinderen en vrouwen niet naar het Domari Center kunnen komen. Kortom, de situatie is ook voor Amoun, haar familie en de omgeving zeer ernstig.

Gebed om uitkomst

U begrijpt dat we met de vraag waarmee we begonnen zijn, ook willen eindigen: **bidt u mee?** Amoun: "Alleen God kan uitkomst geven. Ik/wij moeten alleen op Hem vertrouwen. Bid alstublieft voor ons en voor allen in geheel Israël."

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Vrienden van Domari