



## Nieuwsbrief herfst 2022

Allereerst namens  
stichting  
willen wij u allen  
wij dit tot heden



Amoun vanuit Jerusalem en ons als  
“Vrienden van Domari” in Nederland  
hartelijk danken voor de giften welke  
mogen ontvangen. Het is niet in  
woorden uit te drukken hoeveel het voor Amoun en ons betekend dat er  
gedacht wordt aan de Domari in de vorm van uw gebed en uw giften.

In onze vorige nieuwsbrief deelden wij met u het overlijden van Corrie, de echtgenote van dr.ir. J. (Jan) van der Graaf. Hij is vanaf begin lid van ons Comité van aanbeveling. Nu bereikte ons recent het bericht dat Jan na een kort ziekbed is overleden. Hij was niet alleen een markante man, maar tegelijk zeer eenvoudig, ondanks zijn titels, en nuchter met gevoel voor humor. Zijn wijsheid bestond niet alleen uit de wijsheid opgedaan tijdens zijn studie, maar het was een levenswijsheid. Vanaf het begin van ons als stichting was hij er zeer nauw bij betrokken. Zowel met concrete adviezen als een luisterend oor. Steeds konden we bij hem terecht. Hij kende de situatie van Amoun, haar werk, familie en omgeving exact. Zijn vrouw Corrie was hem in alles altijd steeds tot grote steun. Na het verlies van zijn vrouw probeerde hij de draad op te pakken van zijn dagelijkse dingen. Tijdens een van onze laatste gesprekken noemde hij eigenlijk wel naar Jerusalem te willen gaan voor vakantie. Om zijn vrienden te bezoeken op de Olijfberg. Om naar het Domari Center te kunnen gaan en naar de familie van Amoun. Al deze mensen waren niet alleen zijn vrienden, maar tegelijk zijn familie. Letterlijk zei hij: “Het enige dat ik nog moet doen is ‘boeken’. Ik weet dat wanneer ik er ook kom, ik welkom ben. Ze zijn mijn familie in plaats van vrienden. En ik weet er de weg als geen ander. Zij begrijpen mij ook in het gemis van mijn vrouw. Na zoveel jaren van intense vriendschap begrijpen we elkaar”.

Jan wist zich in alles afhankelijk van **Gods** genade. Nu mag hij met zijn vrouw en een schare die niemand tellen kan, juichen voor **Gods troon**.



## Nieuwsbrief herfst 2022

Wij zullen hem missen. Onze wens is dat zijn familie troost vindt bij de **Heere**. **Hij** wil een Trooster zijn.

**Hoe gaat het in het Domari Center?** Recent ben ik, Wil den Dikken, er vijf dagen geweest (eigen rekening). Bijzonder is het om door hand- en spandiensten te verrichten deel uit te mogen maken van het dagelijks gebeuren in het Center. Steeds zijn er onverwachtse gebeurtenissen. Het ene moment komt een groep van 14 personen (toeristen), even later komen er 2 jonge vrouwen met de vraag om hulp. Een van deze vrouwen, ongeveer 21 jaar, is op haar 15e uitgehuwelijkt. Ze heeft 5 kinderen, haar man is alcoholist. Ze woont in het kamp. Vanuit de zeer hoge nood kwam ze om hulp te vragen. En..... Domari vragen niet zo snel hulp, het zegt dubbel zoveel over de zeer grote nood. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

Kinderen: De extra bijlessen voor Bijzonder om iedere keer weer te interesse zij de lessen volgen. Josef dag is het verschillend hoeveel de extra lessen. De tijden zijn leraar bekend.



hen gaan door. zien met hoeveel echte krijgt individueel les. Per kinderen er komen voor zowel bij Amoun als de



Jongeren: Zij komen trouw voor de lessen Hebreeuws. Het is merkbaar met hoeveel plezier de leraar de lessen geeft en met hoeveel interesse deze gevolgd worden. De scholen waar ze vervolgonderwijs volgen geeft geen les in Hebreeuws, terwijl juist deze taal voor hen met het oog op hun toekomst onmisbaar is. Toen de lessen waren afgelopen gingen ze nog gauw weer even naar het bord om daarop onder toezicht van hun leraar iets extra op te schrijven. In de hoop het goed te hebben schreven. Want dat geeft dan weer moed om door te gaan met de extra lessen.



## Nieuwsbrief herfst 2022

Rebekah is degene die de basisopleiding tot jurist heeft afgerond. In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan hier op terug te zullen komen. Zij wilde vanaf klein kind al advocaat worden om eigen mensen te kunnen helpen. Dankzij de gevolgde extra lessen tijdens de basisschool had zij een goede basis voor de vervolgopleiding. Daarna volgde zij de studie aan de Birzeit Universiteit in Birzeit nabij Ramallah met de afspraak gebruik te mogen maken van de bibliotheek, zodat ze geen boeken hoefde aan te schaffen. En dat ze het studiegeld in kleine gedeelten mocht betalen. Via een klein mobieltje kon ze bv ook thuis weer lessen maken en was ze op de hoogte wanneer ze op de universiteit moest zijn. Een mobieltje is ideaal, behalve om te studeren. Het gevolg is dan ook dat ze merkt dat het niet goed is voor haar ogen, maar ze heeft geen andere keus. Haar familie heeft met elkaar steeds financiën hiervoor bij elkaar weten te brengen. En... het keiharde werken en het elkaar helpen is beloond. De basisopleiding heeft ze gehaald. Nu moet ze nog twee studies volgen. Een deel over de Israëlische en deel Palestijnse wet. En dat zijn twee aparte examens. Voorlopig studie genoeg.

Voedselpakketten: Het uitdelen van pakketten vindt nog altijd dagelijks plaats. De nood is veeleer toegenomen dan ook maar iets verminderd. Dagelijks komen er mensen voor een pakket. Ook worden ze door een vaste persoon opgehaald. Deze verdeelt ze dan onder de mensen die niet naar het Center kunnen komen. Amoun kent de personen die de pakketten komt halen goed. Dus komen ze ook terecht waar ze horen.



Nayeh komt eenmaal per week naar het Center. Eerst krijgt ze eten, daarna helpt ze in de keuken met de afwas. Ze bracht een heel klein eigen gemaakt taartje mee. Ze wil graag iets terug doen. En..... het smaakte heerlijk. Daarna gaat ze met een voedselpakket weer



## Nieuwsbrief herfst 2022

naar huis. Ze woont in Bethanië, hetgeen voor haar met de bus(sen) een hele reis is.

Rugzakjes zowel voor de kinderen als de jongeren: Tot grote blijdschap en dankbaarheid van Amoun, ontving ze reeds voor de zomer financiële ondersteuning om rugzakjes aan te kunnen schaffen. Want in september beginnen de scholen weer. En nu kon ze voor die tijd een groot aantal rugzakjes aanschaffen.



Een groot aantal is inmiddels uitgedeeld. Vol trots laat Sarah haar rugzak zien en Jacof vindt het helemaal "Tov". Om de blijde gezichten van de kinderen en jongeren te zien, is geweldig. Vooral dat ze deze ook echt gebruiken voor hun schoolspullen.



De rugzakjes die er nu nog lagen hebben al wel een bestemming, maar moeten nog worden uitgedeeld. Niet alles kan tegelijk gedaan worden door Amoun. Dat is simpelweg onmogelijk.

Training aan de vrouwen: Vanwege gebrek aan financiële middelen is deze helaas nog niet begonnen.

Kleding: Hoewel het de bedoeling was dat er eind van de zomer een transport met kleding naar het Domari Center zou gaan, is dit enigszins vertraagd en hopelijk gebeurt dit in oktober. Hierbij zijn dan ook een groot aantal dozen met nieuwe schoenen. Deze hebben we ontvangen van een Nederlands bedrijf als donatie voor de Domari. Het verzenden wordt verzorgd door St. Nachamu Nachamu vanuit Renswoude. In Israël wordt de kleding via het Joseph Project bezorgd in het Domari Center. De hulp van deze organisaties geeft voor Amoun en ons veel steun.



## Nieuwsbrief herfst 2022

Einde van de dag: Aan het eind van iedere werkdag dag volgt het schoonmaken van het Center. Zowel van binnen als buiten eromheen. Het gebruikte water wordt niet zoals bij ons maar zo weggegooid, maar gebruikt voor de planten. Tenminste wanneer er geen sop in zit. Maar de vloer kan prima met alleen water worden schoongemaakt.



Na een volle werkdag wacht dan het schoonmaakwerk nog in de garage voor Amoun.



Hoewel zij tussendoor hulp heeft van haar familie en sinds 2 maanden een vrijwilliger uit Amerika, 3 dagen per week, blijft er veel werk waar ze niet zo snel aan toekomt als ze zou willen. Deze vrijwilligster blijft tot begin november. Aan het eind van de middag en soms tussen de bedrijven door resteert nog het vele administratieve werk. De telefoon gaat, zoals wij dat noemen, om de haverklap. Daartussen gebeuren er steeds weer allerlei dingen totaal onverwachts, maar die wel serieus alle aandacht vragen en handelingen.

Kortom in het Domari Center is het nooit saai en regelmatig problematisch door allerlei spanningen eromheen vanuit o.a. de politieke situatie. Daarbij vormt gebruik van de auto een probleem en deze is tegelijk onmisbaar om het werk te kunnen blijven doen. Over het gebruik van de auto hebben we u in onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd.

Wanneer u anderen weet te vinden die mee willen werken om het belangrijke werk onder de “Domari” te steunen dan horen wij dat heel graag.

Bedenk daarbij: iedere gift wordt besteed aan dat waarvoor het gegeven is.

Zoals u weet zijn de giften belasting aftrekbaar omdat we een ANBI-stichting zijn. Ons rekeningnummer is: NL 88 RABO 0120 1473 27.

# Stichting Vrienden van Domari



The Domari Society  
of Gypsies in Jerusalem

## Nieuwsbrief herfst 2022

Voor u is het belangrijk om bij de belastingaangifte ook het nummer te vermelden waaronder wij bekend zijn bij de Belastingdienst.

Dit is RSIN 8529 15 299.

Behoudens de naam van Amoun zijn de andere namen gefingeerd.

U allen, namens Amoun en degene rondom haar, vanuit Jeruzalem en namens ons, als bestuur van “Vrienden van Domari”, wensen wij **Gods zegen** met onze hartelijke groet.

Ps. Mocht u suggesties of vragen hebben dan horen wij dat graag van u.