



# Vrienden van Domari

Doorjaar 2023

## Beste betroukkene,

*Allereerst namens Amoun vanuit Jeruzalem en namens ons als Stichting Vrienden van Domari: hartelijk dank voor de ontvangen giften! Dankzij uw giften kan de ondersteuning vanuit Nederland aan de Domari blijven plaatsvinden en kan onderwijs, kleding en voeding worden gegeven aan deze allerarmste bevolkingsgroep in Israël.*

Van 14 tot 24 november jl. was ik (Rien Koert) in Israël om vrienden en bekenden te ontmoeten. Mijn vrouw en ik proberen dat, als het kan, een- à tweemaal per jaar te doen om onze vrienden in Israël te bemoedigen.

### Kastenproject

Uiteraard ben ik in die periode ook een aantal malen op bezoek geweest bij Amoun. Bij mijn eerste bezoek aan haar bleek dat in de voorraadkamer van het Domari-centrum zeer veel uit te geven goederen op elkaar gestapeld stonden. Amoun vroeg mij of we zouden kunnen helpen om dit te structureren. Dit heeft erin geresulteerd dat ik, na overleg met het bestuur in Nederland, naar de bekende Zweedse doe-het-zelf meubelzaak kon gaan, om de onderdelen voor een werkkast te kopen. Die kast heb ik vervolgens voor haar in elkaar gezet. Het resultaat mag er wezen toch (zie foto)?



### Kleding van Stichting Nachamu Nachamu

Deze kast was des te meer nodig omdat kort daarna een zending kleding uit Nederland bij de Domari zou worden afgeleverd: kleding die door Stichting Nachamu Nachamu was samengesteld op advies van Amoun en Wil. Deze partij stond klaar voor verzending toen ik een bezoekje bracht aan de opslagloods van het Joseph Project in Beit Shemesh. Deze organisatie ontvangt de containers met



goederen van onder andere Nachamu Nachamu en zorgt dat de zaken die voor de Domari bestemd zijn eruit gehaald worden en naar het Domari-centrum in Jeruzalem vervoerd worden. De pakketten stonden keurig geseald en voorzien van het Domari-label klaar voor verzending toen ik het Joseph Project bezocht (zie foto).

### Amoun komt op bezoek in Nederland

Op één van de ochtenden dat ik bij Amoun was is ons bestuurslid Marijke Terlouw ook aangeschoven. Zij was in het kader van het tulpenbollenproject van Christenen voor Israël (CVI) op dat moment ook in Israël. We stelden toen de vraag aan Amoun: hoe zou je het vinden om een weekje naar Nederland te komen? Ze reageerde hier erg enthousiast op en toen we weer in Nederland waren zijn we daarmee aan de slag gegaan. Toen we het idee deelden met Christenen voor Israël boden zij aan om de vliegreis van Amoun en haar nichtje Amar, die ook meekomt, te betalen. Hiervoor willen wij CVI hartelijk danken. Het plan is nu als volgt: in juni zal Amoun als directeur van Domari Society of Gypsies in Jerusalem, samen met haar nichtje Amar, op uitnodiging van Stichting Vrienden van Domari, in samenwerking met Christenen voor Israël, Nederland bezoeken. Zij zullen een weekje onze gasten zijn en vanuit onze woonplaats zullen zij met het bestuur tochtjes door het land ondernemen naar voor hun bekende en onbekende Nederlanders. Het zal een week worden van ontmoeten van bestaande contacten en, naar wij hopen, het leggen van nieuwe contacten met mensen die bewogen zijn met het lot van de Domari in Jeruzalem.



### Save the date: 21 juni 2023

Reserveert u alvast in uw agenda woensdagavond 21 juni 2023. Er is dan een ontmoetingsavond gepland met Amoun in Nijkerk. We zullen u tijdig meer informatie geven over de invulling van deze avond. Mocht u op dit moment al meer willen weten, dan kunt u contact opnemen via [vriendenvandomari@solcon.nl](mailto:vriendenvandomari@solcon.nl).



### **Kappersopleiding afgerond**

Kort geleden kregen we nog een mooi bericht van Amoun: "Vandaag is de kappersopleiding afgerond. We zijn erg trots op wat de jongens hebben gedaan en we wensen ze een mooie toekomst." Het gaat hier om kansarme jongens die na het verlaten van hun schoolopleiding weinig toekomst hebben. Maar door het afronden van deze kappersopleiding kunnen we deze jongens weer hoop en perspectief geven.



### **Nieuwe leden comité van aanbeveling**

Als bestuur van Stichting Vrienden van Domari zijn we erg blij dat we een comité van aanbeveling hebben. Het is een comité dat de Domari in Israël een warm hart toedraagt. Na het overlijden van comitélid ir. Jan van der Graaf zijn we op zoek gegaan naar een aanvulling voor ons comité. We hebben twee mensen gevonden die bereid zijn om het comité te versterken. Deze nieuwe leden zijn: dhr. Roger van Oord, honorair consul van Israël, en ds. Paul Visser, predikant van

de Maranathakerk in Rotterdam. We heten hen beide hartelijk welkom als leden van ons comité van aanbeveling.

### **Draagt u bij aan de autokosten voor Amoun?**

Wij zijn blij met alle giften die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Bedenk daarbij: iedere gift wordt tot de laatste cent besteed aan dat waarvoor er gegeven is. Onze oproep om bij te dragen in de autokosten van Amoun heeft een aantal reacties opgeleverd, waarvoor hartelijk dank. Mocht u ook een gift willen overmaken voor dit project, dan vragen wij u om op de overschrijving te vermelden: 'Gebruik auto'. Amoun heeft ons laten weten dat ze erg blij is dat dit autoproject gestart is. Het neemt haar veel (avond)werk uit handen. Zoals u weet zijn alle giften belasting aftrekbaar omdat we een ANBI-stichting zijn (ons RSIN is 8529 15 299).

U allen, namens Amoun en de Domari vanuit Jeruzalem en namens ons als Vrienden van Domari, van harte Gods zegen toegewenst.

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur van Stichting Vrienden van Domari,

**Rien Koert**  
Voorzitter

