

STICHTING VRIENDEN VAN DOMARI

Een dankwoord en wensen mede namens Amoun vanuit het Domari Center en ons als “Vrienden van Domari”.

Wij willen u allereerst hartelijk bedanken voor uw giften in het (bijna) afgelopen jaar. Zowel vanuit de verschillende kerken, diaconieën, als particuliere personen, mochten wij steun in de vorm van giften ontvangen t.b.v. het werk onder de Domari.

Zoals u, steeds van ons hoorde, is de nood er onvoorstelbaar groot. Tegelijk is er ook veel dankbaarheid bij Amoun en ons voor hetgeen gedaan kon worden, dankzij uw steun. Juist ook in deze zeer moeilijke corona tijd.

Ongetwijfeld is de vraag wel eens bij u opgekomen: Is de nood echt zo hoog? We zien alleen maar mooie foto’s en geen armoede”. Dat klopt. De reden is dat de Domari zich schamen voor hun armoede en niet willen bedelen.

Hetgeen u ziet is mede dankzij uw hulp. Zonder uw steun zouden er geen lessen aan de kinderen gegeven kunnen worden, geen voedselpakketten en kleding kunnen worden uitgedeeld etc.



Woorden van Amoun: “**God** weet hoe hoog de

nood is. Hij ziet ons. Wij moeten bidden en werken en niet nog eens met de hand op lopen om te bedelen. **Hij** zal mensen in hun hart geven aan ons te denken”.

En zij wordt daarin niet beschaamd. Zowel Amoun als wij zien dit concreet in uw bereidheid tot geven voor het werk onder de Domari. **HARTELIJK DANK.**



Wij willen u allen graag, mede namens Amoun vanuit Jerusalem, **GEZEGENDE KERSDAGEN** wensen. En **GODS ZEGEN** voor het Nieuwe jaar. Wij hopen dat wij op u mogen blijven rekenen. Allereerst in gebed en, indien mogelijk, in de vorm van een gift, hetzij structureel of eenmalig. Van de giften wordt door ons als bestuur niets ingehouden en het is voor u belasting aftrekbaar.